

## **Verlag werkbezoek Salem, India 31 juli 2013 / 21 augustus 2013**



### **Bouwen op de vuilnisbelt van Salem**

In 2008 werd het eerste huisje rond de vuilnisbelt gebouwd. Ondertussen zijn het er 17 geworden. De eerste huisjes zijn aan renovatie toe, herschilderen, dakpannen vervangen en deuren van de toiletruimte herstellen. Voor drie huisjes hebben een shelter aangebouwd omdat deze gezinnen hun kroost hebben uitgebreid.

### **Plannen factorij geannuleerd wegens te duur**

In mijn vorig verslag maakte ik melding om een bedrijfje op te richten. Deze factorij zou picknick borden produceren van Areca bladeren. We hadden gerekend dat de grond 14.000,00 euro zou kosten, dat is 200 roepies per sqf. Maar neen, de eigenaars willen meer, véél meer. Enkel de grond zou al 45.000 euro kosten. Dat is onbegonnen werk. Spijtig, we hadden zeker 10 gezinnen een minimum inkomen kunnen verzekeren.

Dus we doen verder met huisjesbouw.

De verdere planning is dat we dit jaar nog 6 huisjes kunnen bouwen en dit dankzij jullie bijdrage.



## Tuberculose

Een verhaal met toch een happy end.

Richard Johny, nu 37 jaar, hebben we drie jaar geleden gevonden in een kamertje van 2 op 3 meter in onderverhuuring van een appartementenblok.

Eenzaam en verlaten, verlaten door zijn vrouw en zijn twee kinderen, door niemand gerespecteerd.

Hij heeft een diploma bachelor informatica en had een goede baan, ook dat is hij kwijt. Hij wou weg van deze aardbol.

Naar Antony (TB dokter) wou hij niet luisteren. Hij spreekt vloeiend engels en zo kon ik hem overhalen zich te laten verzorgen. Ik had gezegd dat ik geloof in hem en heb hem ook beloofd hem financieel te blijven steunen.



Een half jaar later was hij in staat om voor zijn oude moeder te zorgen ook met onze financiële steun.

Nu, dus drie jaar later, staat hij plotseling bij Anthony thuis waar ik ook woon. Kernegezond!

Zijn eerste woorden waren: Dank u, dank u, dank u.

Hij heeft terug een baan en woont nu samen met z'n moeder in Bangalore. Vrouw en kinderen is hij voorgoed kwijt maar hij heeft een goed doel: zijn moeder het allerbeste geven.

Wat hij ook geleerd heeft gedurende deze periode is respect te hebben voor de mens, in gelijk welke omstandigheden.

Dit is om nooit te vergeten.

## Mijn eerste project Idhaya Sudar

Op dit ogenblik zijn er 18 kinderen in het opvanghuis. Het huis en de boomgaard zijn goed onderhouden. De waterontharding werkt perfect.

180 leerlingen zijn ingeschreven in de school en ik tracht deze school uit te breiden met nog 3 studiejaren. Dat betekent dat er tenminste 6 lokalen nodig zijn.



Om mee te zijn met de tijd en om onze kinderen leergieriger te maken heb ik een digitaal bord met dataprojector besteld. Deze zal eerstdaags geplaatst worden. De prijs is 150.000 roepies of 1900,00 euro.

Narashiman, de voorzitter van mijn trust Idhaya Sudar dankt al de sponsors met deze woorden:

*Dear Joseph,*

*Yes! We have the interactive board and it is in use now. I have enclosed some photos. But only on Monday we have a training for teachers for using the interactive board. After that it can be used fully. As I will make the last part of payment after the training for teachers I will get the bill only after that. So I will send the bills to you after that. I once again thank you for whatever you are doing for us (Idhaya Sudar). I also thank GOD for blessing us with such a good person like **YOU**, b'cas whatever we are today is mainly of you. Narasimhan.*

## Avondklasjes en Breigoed

Onze moeders uit de flatjes en het rusthuis hebben weer heel goed hun best gedaan; 23 kg breigoed heb ik kunnen uitdelen.

Aan alle moeders keihard bedankt.

En dat de kinderen er blij mee zijn hoef ik niet te vertellen. Nu nog hun haartjes mooi gewassen en gekamd en klaar is kees.

Maar, ja, er is daar zomaar geen stromend water en zeep is ook een rariteit daar bij de vuilnisbelt.

De avondklasjes blijven het goed doen. Er is ook nu een bachelorstudente, Pnya, die privaat les geeft aan een klasgenoot met leerachterstand.



**Lieve mensen, uw financiële steun is erg nodig. Geef deze mensen een kans op een menswaardiger bestaan. Wij die het kunnen doen, laten we het met een oprecht en gul hart doen. Bedankt om de volgehouden steun en het vertrouwen. Ook namens de kinderen en de ouders ginder, bedankt. Mensen gelukkig maken is een droom van gelukkige mensen.**

Vzw Vrienden van Salem/India.  
Bouwproject Salem, p/a Jef De Schepper, R. Sniedersstraat 3,  
2340 Beerse.

**Rekeningnummer: 001-3715214-93**

Tel. 014 611 988 / e-mail: [jozef.deschepper@telenet.be](mailto:jozef.deschepper@telenet.be)  
[www.indiatrust.be](http://www.indiatrust.be)